

Karakter

- Dit kan ik al goed...
- Hier moet ik nog aan werken...
- Ik kan feedback vragen aan...
- Mijn volgende stap is...
(dit ga ik doen...)



©Annemarie van Es

Karakter

- Dit kan ik al goed...
- Hier moet ik nog aan werken...
- Ik kan feedback vragen aan...
- Mijn volgende stap is...
(dit ga ik doen...)



©Annemarie van Es

Karakter

- Dit kan ik al goed...
- Hier moet ik nog aan werken...
- Ik kan feedback vragen aan...
- Mijn volgende stap is...
(dit ga ik doen...)



©Annemarie van Es

Karakter

- Dit kan ik al goed...
- Hier moet ik nog aan werken...
- Ik kan feedback vragen aan...
- Mijn volgende stap is...
(dit ga ik doen...)



©Annemarie van Es

Ik heb lef

Er is moed voor nodig om echt te leren en de wereld te ontdekken. Iedereen is weleens bang om iets nieuws te gaan doen. Zonder lef kom je niet verder.

- Ik durf mijn eigen richting te gaan.
- Ik durf nieuwe dingen te ontdekken en zelf onderzoek te doen.
- Ik durf fouten te maken.
- Ik durf om hulp te vragen.

©Annemarie van Es



Ik zet door

Een succes behaal je niet slapend of alleen met veel talent. Oefenen, falen en doorzetten gaan daar meestal aan vooraf.

- Ik geef niet op.
- Ik durf te mislukken.
- Ik leer van mijn fouten.
- Ik houd mijn doel voor ogen.



©Annemarie van Es

Ik heb veerkracht

Vaak moet je tegenslag overwinnen om een doel te behalen. Dan komt het aan op je veerkracht.

- Ik kan bij moeilijkheden nieuwe oplossingen bedenken.
- Ik kan kritiek beoordelen en gebruiken om verder te komen.
- Ik kan doorzetten bij tegenslag.



©Annemarie van Es

Ik kan mezelf aansturen

Niet je ouders of de leerkracht, maar jijzelf bepaalt uiteindelijk wat en hoe je leert.

- Ik weet van mezelf hoe ik goed kan leren.
- Ik zoek zelf naar omstandigheden waarin ik goed kan leren.



©Annemarie van Es

Karakter

- Dit kan ik al goed...
- Hier moet ik nog aan werken...
- Ik kan feedback vragen aan...
- Mijn volgende stap is...
(dit ga ik doen...)



©Annemarie van Es

Karakter

- Dit kan ik al goed...
- Hier moet ik nog aan werken...
- Ik kan feedback vragen aan...
- Mijn volgende stap is...
(dit ga ik doen...)



©Annemarie van Es

Ik neem verantwoordelijkheid

Ouders en leerkrachten kunnen je helpen maar ze kunnen niet voor je leren of jouw leven leiden. Dat doe je zelf.

- Ik weet dat ik mezelf moet inspannen om verder te komen en dat ik dat niet aan anderen kan overlaten.
- Ik geef anderen niet de schuld.
- Ik kijk wat ik zelf kan doen.



Ik kan diep leren

In een wereld die snel verandert moet je steeds blijven leren, je leven lang. Dat vraagt wat van je maar is ook hartstikke spannend en boeiend.

- Ik weet wat ik wil leren.
- Ik zoek zelf naar feedback en naar wie of wat mij verder kan helpen.
- Ik reflecteer op mezelf.

